

Wanneer je droevig bent,
kijk dan in je hart en je zult zien
dat je weent om wat
je vreugde heeft gebracht.



mevrouw

Hilde Bollé

Geboren te Etterbeek op 20 augustus 1946,
en zachtjes heengegaan
in WZC Huize Lieve Moenssens
te Lanklaar op 16 februari 2024,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Dit melden u:

Marleen Gielen

Sytze en Ewout, *Mare*

Anneleen

Sander en Julie

Leo en Petra Doucé-Gielen

Ellen en Elias

Charlotte en Gianni

Seppe en Audrey

Juul en Romi

Filip Gielen

Lysse

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Met dank aan dr. Segers, het personeel en vrijwilligers
van WZC Huize Lieve Moenssens waar Hilde de laatste
drie jaren een fijne tijd heeft beleefd.

U kan Hilde een laatste groet brengen in het
Afscheidshuys Vancleef, Mgr. Koningsstraat 4, 3680
Maaseik op **zaterdag 24 februari van 16.00 uur tot
16.30 uur.**

Het afscheid zal plaatsvinden in intieme kring.

Rouwadres: Fam. Gielen p/a Afscheidshuys Vancleef.

Online condoleren: www.uitvaartvancleef.be