



*Ik had zo graag deze herfst genomen
bij al de seizoenen die ik zorgeloos nam.
Ik had zo graag nog onder de lentebomen
een eekhoorntje zien klauteren langs de stam.*

*Ik had nog in de branding van de zomerzon
mijn bloot wat willen laten okerbruinen,
om dan in 't kille water van de borrelbron
de kringen door mijn plonsen te verruimen.*

*De herfst heb ik moeizaam uitgedragen,
de lente stak in mij geen bloesem meer,
ik zag de zomer gans aan mij verdragen
en toen winterde het de laatste keer.*

L.F.

Bedankt om samen met ons afscheid te nemen van Juul.
Jullie aanwezigheid en steun geven ons moed
om verder te gaan in deze moeilijke tijd.





Juul Hendrikx

°Maaseik, 30/05/1962

†Maaseik, 19/04/2026

