

Ik zie je handen voor mij liggen,
eens zo vaardig, nu zo stil.
Ik wil met je praten, je horen vertellen.
Ik weet, het kan niet meer.
In mijn gedachten zal je altijd bij mij blijven.
Ik zal je missen, elke dag weer.

Nelly Teuwen

°Kinrooi 27 oktober 1931,
†Molenbeersel 27 maart 2025.

Online condoleren: www.uitvaartvanleef.be

Nelly leeft voort in de harten van:

Kojje Bosmans

Olga Bosmans en Gaston De Smet

Victor en Liedewij

haar kinderen en kleinkind

Delen mee in dit verdriet:

haar broers, zus, schoonzus, neven en nichten
van de familie Teuwen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de warme en
toegewijde zorg die Nelly heeft ontvangen.
Onze dank gaat uit naar het team van WZC Zorgvlied
en Dr. N. Hechtermans voor zijn steun en hulp.

Ook naar het team van Familiehulp,
het Wit-Gele Kruis en de medewerkers van het
zorgoverleg toen ze nog thuis woonde.
Jullie steun en goede zorgen hebben veel betekend.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen aan de urne
van Nelly, in het bijzijn van de familie op
donderdag 3 april 2025 van 13.30 uur tot 14.00 uur
in Fanfarezaal De Bunker, Nelisveld 4 te Kinrooi.

Wie wenst, kan daar aansluitend (om 14.00 uur)
de afscheidsplechtigheid bijwonen.